



Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Πόσες λέξεις χρειάζονται για να σε πείσουν να μην επιτρέψεις να σου στερήσουν την ευθύνη του να παραμείνεις **Πολιτισμικά ελεύθερος, Πολιτειακά αυτοπροσδιοριζόμενος, Ιδεολογικά μεστός, δημιουργικά πολυποίκιλος σε κάθε έκφανση της ζωής σου;**

Πόσες έννοιες να αναλυθούν, για να σου υπενθυμίσουν ποια και ποιος είσαι; Σε ποιον τόπο ζεις, τι Ιστορία φέρει γιατί οφείλεις να τα σεβαστείς και να τα υπερασπιστείς; Γιατί να αισθάνεσαι αποκλειστικά εσύ, ένοχη ή ένοχος, για μια σειρά κατηγοριών που μας προσάπτουν σε έναν προς έναν μας, ενώ ξέρεις πολύ καλά, ότι όλοι οι κατήγοροι μας, ολοκληρωτικοί άνθρωποι, εχθροί του ελεύθερου, έστηναν εδώ και δεκαετίες την παγίδα που μας έσπρωξαν μέσα ; Αλλά έσπρωξαν εντός της και όλη την Ευρώπη;

Πόσες υποσχέσεις άραγε, περιμένεις να σου δώσουν για να μην τηρηθούν ποτέ, μέχρι να θελήσεις να αναλάβεις την ίδια σου τη ζωή, την ευθύνη της ζωής των συμπολιτών σου, των ανθρώπων που θα γεννηθούν και θα ζήσουν εδώ, του Έθνους σου και των ανθρώπων που δεν έχουν τη φυσική δυνατότητα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους ακόμη;

Για πόσο θα καταδέχεσαι να πείθεις τον εαυτό σου, ότι «δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι»;

Για πόσο θα νοιώθεις «άτομο», απομονωμένος, και όχι Πρόσωπο και κοινωνικά πλαισιωμένος;

Πώς αντέχεις να ζεις σε πραγματικά κατεχόμενη χώρα, στην επίσης συνολικά κατεχόμενη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με τόσους αιώνες Ιστορίας πόνου, μόχθου, άδικων αλληλοσπαραγμών, αλλά και σπουδαίων επιτευγμάτων; Με κατεχόμενες Πατρίδες, όχι από κάποιο υπέρτερο στρατό ενός μισάνθρωπου δικτατορικού, αλλά στο σήμερα, από τραπεζικές κατοχικές δυνάμεις των αφανών μισάνθρωπων μίας ολοκληρωτικής ιδεολογίας, γέννημα κάποιας ανατολικής ερήμου, που δεν υπολογίζουν το αίμα που χύνεται ακόμη και παιδιών μπροστά στις λόγχες των «αγορών» και της «παγκοσμιοποίησης»;

Βαδίζεις τώρα, στη σκιά του Παρθενώνα. Μην παραχωρείς και μην παραδίδεις ούτε εκατοστό της. Παρά μεγάλωσέ την όσο μπορείς. Ακόμη και με τη ζωή σου για εργαλείο να την υψώνεις αυτή τη σκιά. Να μοιάσει στο Άγαλμα της Προστάτιδας Θεάς Αθηνάς που έστεκε ψηλά και πρέπει να εγερθεί και πάλι από τα χέρια σου αυτή τη φορά. Ψηλότερο, μεγαλοπρεπέστερο.

Γιατί το μεγαλείο της σκιάς του Παρθενώνος, θα είναι το πιο απόρθητο από τα οχυρά σου.

Η Πολιτισμική σου αυτοκυριαρχία, θα απελευθερώσει την Ελλάδα και την Ευρώπη από ορατά μα και από αόρατα δεσμά. Αυτά του Πνεύματος.

Τι χρειάζεται για να γεμίσει ο νους σου λοιπόν Ιδέες, η καρδιά σου γενναιότητα, το Πνεύμα σου Ύψος;

Αξιοπρέπεια. Τον Εθνισμό σου ζωντανό και ακέραιο. Συμμετοχή και Ευθύνη.

Καμιά Πατρίδα μην παραμείνει όμηρος της παγκοσμιοποίησης και των αγορών.

Τέλος, θυμήσου: Μία Ευρώπη Αληθινά Ενωμένη, αναζητεί συνεκτικές Ιδέες, κοινές Αξίες και πολλές Εθνικές Ταυτότητες. Όλες οι Εθνικές Παραδόσεις αυτόνομες, όλες με Ιστομία.

Η Ευρώπη του «ευρώ», θα είναι πάντοτε τα άνυδρα εδάφη των τραπεζιτών και των κάθε λογής παραφρόνων μεσσιανιστών. Για τους νέους, η καταδίκη να ζήσουν τη σύγχρονη μορφή της δια βίου εργασίας σε συνθήκες βασανισμού..

Αναζήτησε την Αξιοπρέπειά σου, Αγώνισου για την Ελευθερία σου.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος»

www.thyrsos.gr www.ethnicis.eu





*ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ, ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ*

ETHNICIS.EU - THYRSOS.GR